

‘Het jaarlijkse uitje’ naar en ‘cadeautje’ van Midgetgolf Bilthoven voor Woongroep Lugtensteyn: 19 augustus 2021

Het was bewolkt en een beetje zwoel, rond de 20 graden. Hoewel het zonnetje ontbrak, zorgden wij voor een zonnige stemming.

Wij, dat waren Djouke, Henriette, Corrie, Evert, Antoinette, Aja en Martin, degenen die gingen midgetgolven.

Tonny en Piet kwamen vanaf het terrasje kijken hoe wij het er vanaf brachten, onder het genot van koffie en een broodje kroket.



We gingen voortvarend aan ‘de slag’.

We lachten elkaar toe, soms een beetje elkaar uit of hadden de slappe lach. Soms was er geïrriteerdheid of onbegrip over het eigen kunnen.

Alles werd uitgetoetst, zacht slaan, hard, de stick een beetje zuss of zó houden, beetje biljart slaan via de randen.

Soms in één slag in de hole, hoera! Hoewel dat regelmatig misleidend was, want het balletje kon er weer net zo hard uitspringen, om het randje heen blijven draaien of op het randje stilvallen ...



**There is no shot so simple that
it can't be messed up.**

Een van de deelnemers kwam ten val over een opstaand randje van de baan en had heup en voet bezeerd, maar bleef al hinkelend dapper doorgaan. Het had erger kunnen zijn, toch het geluk was aan de zijde. Met deze extra 'handicap' bleek het toch mogelijk om mooie scores te slaan.

Iemand presteerde het om een mug te raken, die het niet kon navertellen.

Bij de telling van de scorelijst van een groepje spelers, die over 18 banen ging, bleek de laatste baan in hun geval nummer 19 te zijn....

Hier werden de wenkbrauwen wel even over gefronst.

De scores waren per baan netjes bijgehouden, er was niets dubbel ingevuld en we hadden geen baan dubbel gespeeld. Ra, ra, ra. Een raadsel, waar we niet uit gekomen zijn.

Wat een balletje slaan al niet teweeg kan brengen.



Na het spierballenvertoon, de nodige concentratie, de 'pijnlijke' situaties en de hier en daar schorre kelen van het juichen en het "oh" en "ah" roepen, namen allen nog een bakje koffie en een tosti en werd er nog gebabbeld over van alles en nog wat.

Het was weer een geslaagde 'competitie'.